

'Mannen zijn geen vrouwen' is een boek voor mannen en vrouwen. Ik heb het geschreven voor mannen. Dat wel. Om een statement te maken, een positie in te nemen, een handvat te bieden, een idee aan te reiken. Om jou de kans te geven er tegen aan te schoppen, het er niet mee eens te zijn of er van in de war te raken. In een tijd van veel beweging raak je de houvasten die er waren kwijt. Ik haal er een hoop bij. Dat moet gezegd. Maar het heeft een breed en duidelijk doel, wat niet iedereen zal interesseren maar waarvan ik vond dat het opgeschreven moest worden.

Een boek over mannen is nogal breed. Want gaat het dan over auto's en voetbal, of over de liefde en hoe je een vrouw versiert? Of over de rol die wij mannen in onze huidige samenleving innemen en hoe die tot stand is gekomen? Het gaat over al deze dingen, zeker ook over hoe wij mannen met vrouwen omgaan. En dan doorloop ik onze Europese geschiedenis, de verovering door onze voorouders van de destijds onbekende wereld. Dat die veroveringstochten grote invloed hebben gehad en nog steeds hebben op hoe wij naar de wereld kijken en ook nog steeds invloed hebben op het gedrag van mannen. Over hoe de Amerikaanse film- en amusementsindustrie een belangrijke rol heeft gespeeld in het vormgeven van mannelijk gedrag, dat overal in de wereld navolging kreeg, vooral na de Tweede Wereldoorlog.

Een van de conclusies die ik trekt is dat wij in Europa iets te doen hebben naar de overwonnen volkeren in Amerika en al die andere landen waar Europeanen tekeer zijn gegaan. En niet alleen naar die volkeren maar ook naar onze vrouwen. Inheemse volkeren en onze vrouwen zijn eeuwenlang op een en dezelfde manier behandeld: als inferieur. Mannen hebben naar mijn idee een belangrijke taak om de harmonie tussen man en vrouw te herstellen. Ik constateer dit niet alleen, ik doe in het boek ook een handreiking. Geef mijn mening over onze plek als mannen ten opzichte van de vrouwen.

Daarnaast vertelt ik het verhaal over mezelf. De weg die ik heb afgelegd van jongen naar man. En ben ik de man die mij voor ogen staat? Die jij voor ogen hebt? Er zijn er die dat betwijfelen. Er zijn er die in mij alles zien. Maar het gaat erom wat ik zie als ik 's morgens in de spiegel kijk. En weet je. Ik ben zeer tevreden.

Mannen zijn geen Vrouwen

Uitgever A3 Boeken

204 pagina's - €19,50

Bij alle bekende verkooppunten verkrijgbaar.